

# Vertellen

## Een boodschap voor jou

Johannes 12:20-33

17 maart 2024

### Vertelling 4-7 jaar

#### Een stem uit de hemel

Het is feest in Jeruzalem. Een feest voor God.

De mensen komen overal vandaan.

Maar ze komen niet alleen om feest te vieren. Sommige mensen komen ook om Jezus te zien.

‘Weet u misschien waar Jezus is?’ vragen een paar mensen aan Filippus.

Filippus is een vriend van Jezus. ‘Kom maar mee’, zegt hij.

Samen gaan ze naar hem toe. Jezus is net aan het vertellen.

‘Het is bijna tijd’, vertelt Jezus.

‘Tijd dat ik naar mijn Vader in de hemel ga.’

Jezus steekt zijn hand uit. Er ligt een klein korreltje in.

‘Zien jullie dit?’ vraagt Jezus. ‘Dit is een graankorrel. Er kan graan uit groeien. Daar kun je lekker brood van maken. Maar eerst moet de graankorrel in de grond. Even lijkt het of hij weg is... Maar daarna groeit er iets veel groters uit. Zo zal het met mij ook gaan. Ik zal dood gaan en begraven worden. Maar juist daardoor zal er iets veel groters beginnen.’

‘Dood gaan?’ roept iemand geschrokken. Sommige mensen slaan een hand voor hun mond van schrik.

Jezus knikt. ‘Ik ben bang voor wat er komen gaat’, vertelt hij. ‘Maar ik weet ook dat het goed is.’

Jezus kijkt omhoog. Naar de zon, die hoog aan de hemel staat en een wolkje dat er even voor langs schuift. ‘Laat u de mensen zien hoe groot u bent, God?’ vraagt Jezus. Dan gebeurt er iets dat niemand had verwacht. God praat terug!

‘Ik heb laten zien hoe groot ik ben’, klinkt een stem. ‘En ik zal het nog eens laten zien.’

Daarna is het even stil.

‘Wat was dat voor geluid?’ vragen de mensen.

‘Misschien onweer?’ denkt iemand.

‘Volgens mij was het een engel die tegen Jezus praatte’, zegt een ander.

Maar Jezus zegt: ‘Die stem heeft niet alleen tegen mij gesproken. Die stem klonk ook voor jullie.’

Alle mensen kijken verbaasd. Filippus en de mensen die bij hem kwamen omdat ze Jezus wilden zien, de andere vrienden van Jezus en nog veel meer mensen. Dit hebben ze nog nooit meegemaakt!



Mattijs Weegenaar

#### Werkvormen

##### 4-7 jaar



**Gesprek:** Waarom zijn de mensen verbaasd? Wat vertelde Jezus over een graankorrel? Waarom lijkt dat op wat er met Jezus gebeurt?



**Spel:** Doorfluisteren: een kind bedenkt een aardige boodschap en fluistert het door aan het kind ernaast. De boodschap gaat de kring rond. Is het aan het eind nog hetzelfde?



**Creatief:** Een mooie boodschap kun je uitspreken, maar je kunt die ook papier zetten! De kinderen maken een kaart waar ze een mooie boodschap op schrijven of tekenen. Aan wie willen ze hun kaart geven?